



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Martha MOREELS

weduwe van de Heer Omer RESTIAENS

geboren te Wortegem op 5 november 1903 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 23 november 1995,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

Moeder, gij zijt heel oud mogen worden en toch  
dachten wij dat gij nog langer zoudt blijven.

Wij zien U daar nog zitten in uw hoekje bij de  
kachel, elke dag opnieuw tevreden met het leven zo-  
als het was en gelukkig met al de goede zorgen en de  
fijne attenties van al uw kinderen en kleinkinderen.

Gij hebt veel gewerkt samen met vader op de  
boerderij ; hoe zou het anders gegaan zijn ? Gij hebt  
brood gebakken, de room gekarnd tot boter en ge-  
zorgd dat er elke maaltijd opnieuw eten op de tafel  
kwam. Al de dingen die gij deed waren met liefde  
gedaan voor ons.

Het leven spaarde U echter niet. Gij hebt het  
moeten meemaken dat één van uw zonen vóór U  
moest sterven en ook vader verliet ons te plots zon-  
der afscheid te kunnen nemen.

Moeder, gij waart een diepgelovig mens, ingoed  
voor elk van ons : wij missen U nu reeds maar wij  
weten het bijna zeker dat God die het leven geeft ons  
zal laten delen in de verrijzenis en U nu al barmhar-  
tig zal binnen brengen in zijn Rijk van geluk, liefde  
en eeuwige vrede waar wij elkander eens hopen weer  
te vinden.

Albert en Blanche RESTIAENS(†)-VALEPIJN,  
Marcel en Marie-Claire RESTIAENS-VER EECKE,  
Helena RESTIAENS, *haar kinderen;*

Geert en Betty JOURET-RESTIAENS,  
Johan RESTIAENS,  
Marnic en Joke RESTIAENS-DEVOLDER,  
*haar kleinkinderen;*

Karel en Sofie,  
Elien JOURET,  
Kevin RESTIAENS, *haar achterkleinkinderen;*

De families MOREELS-DESAMBRE en  
RESTIAENS-STOCKMAN,

*danken U voor de bliken van deelneming.*

Namis in de parochiekerk te Nukerke op zaterdag  
23 december 1995 om 19.00 uur.

UW  
GEEST  
ZAL  
IMMER  
BIJ ONS  
BLIJVEN.

